

DOMWEG GELUKKIG IN ZIERIKZEE

Irene Geluk heeft van haar passie voor interieur haar dagelijks werk gemaakt. In het centrum van Zierikzee heeft zij in haar monumentale woonhuis uit 1700 het voorhuis ingericht als woonwinkel: Huis van Geluk. Ook verzorgt ze interieurstyling, liefst op basis van vintage en duurzame elementen. "Ik heb echt de leukste baan van de wereld!"

Tekst: Linda van 't Land/Peet Styling Beeld: Joyce Vloet Fotostyling: Peet Styling





Irene Geluk (51) woont samen met haar man Wouter Teunissen, hun twee dochters en labrador Keet in een oud herenhuis in het centrum van Zierikzee. Hun zoon studeert inmiddels en woont op kamers. “Wouter en ik heb elkaar leren kennen in Rotterdam. Dat wij uiteindelijk samen in het Zeeuwse Zierikzee terecht zouden komen, was voor ons een complete verrassing.”

Irene houdt van de gezelligheid van de stad en wilde best in Rotterdam blijven. Wouter zag het echter wel zitten om buiten de Randstad te gaan wonen. “Met een tweede op komst gingen we in 2006 op zoek naar een huis met minder trappen en een tuin. Toen we dit huis te koop zagen staan in een advertentie in de krant, waren we direct geïnteresseerd. Het voldeed aan al onze wensen en verkeerde, ondanks zijn leeftijd, in goede staat. Dat was voor ons een vereiste, omdat we aan het begin van deze eeuw een dubbele, volledige uitgewoonde bovenwoning in het Liskwartier in Rotterdam uit 1910 zeer grondig hadden verbouwd. Daar hadden we op dat moment niet opnieuw zin in. We wilden graag verhuizen naar een huis in goede staat.”

‘Ik gebruik bij voorkeur geen standaard meubels, maar heb bijvoorbeeld een oude gymbank als TV-meubel gekozen.’

Buitenmensen

Het huis in Zierikzee spreekt Irene en Wouter meteen aan. “De hoge plafonds, de zware oude voordeur, de luiken en de prachtige betimmering op de zolderetage: we waren eigenlijk op slag verliefd op het pand én op Zierikzee. Als we de voordeur uitstappen, staan we meteen in de gezellige drukte van de stad. Zierikzee heeft veel leuke winkeltjes en gezellige restaurantjes. Maar aan de achterkant van ons huis is het rustig en heel groen. We zijn echte buitenmensen, die meteen de deuren opengooien zodra de zon schijnt. In onze zonnige achtertuin op het zuiden is het rustig, met het geroezemoes van de stad op de achtergrond. Voor ons een perfecte combinatie. In de omgeving is veel groen en water te vinden: ook daar genieten we enorm van.

Met twintig minuten rijden staan we op het strand van Burgh-Haamstede.”

De tuinkamer is een favoriete plek van de kinderen geworden, waar ze graag chillen of Netflixen op de bank. “Zelf vind ik de tuinkamer ook een heerlijk plekje om te zitten, omdat het er heel licht is. Als bij mooi weer de tuindeuren open staan, heb je het gevoel dat je buiten zit. Een fijne ruimte om een boek te lezen of TV te kijken. Ook in de keuken ben ik graag. We drinken er thee, eten er samen als gezin of doen spelletjes aan de grote keukentafel.”





‘De sfeer in dit huis sprak ons meteen aan. Het is een oud pand, maar het is goed onderhouden en heel ruim.’

Originele voordeur

Het herenhuis uit 1700, dat je nog steeds via de oorspronkelijke en dus eeuwenoude voordeur betreedt, bestond ooit uit een voor- en een achterhuis. In de jaren 30 van de vorige eeuw is het achterhuis afgebroken en in de jaren erna is op die plek achter het voorhuis een smalle aanbouw gemaakt. Het huis heeft hier en daar nog originele marmeren tegels op de vloer en kloostermoppen in de muur. “De sfeer in dit huis sprak ons meteen aan”, vertelt Irene. “Het is een oud pand, maar het is goed onderhouden en heel ruim. We hebben de aanbouw aangepakt en daar een nieuwe keuken gemaakt, met een ruimte die toegang biedt tot de tuin. Al met al hebben we ongeveer vijf maanden verbouwd. Ik, hoogzwanger

op dat moment, coördineerde vooral de kleuren en de verhuizing. Wouter heeft veel geschilderd en de verbouwing hebben we door een aannemer laten doen.” Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer voor de kinderen te vinden. Op de ruime zolderetage met een prachtig houten dak hebben Irene en Wouter na verloop van tijd een slaapkamer, badkamer en studeerkamer voor zichzelf gerealiseerd.

Huis van Geluk

Irene koos voor een licht en tijdloos interieur, waarin geleefd kan worden. Ze houdt van een originele en eigen stijl met Scandinavische indrukken in een combinatie van oud en nieuw. “Ik gebruik bij voorkeur geen standaard meubels, maar heb bijvoorbeeld een oude gymbank als tv-meubel

gekozen. Ik houd van naturel tinten die goed bij elkaar passen en van mooie vormen. Ik combineer graag verschillende vormen en materialen met elkaar.” Deze smaak is ook terug te vinden in haar eigen winkel, Huis van Geluk, die op de begane grond aan de voorkant van het woonhuis is ingericht. Het is een woonwinkel vol vintage en nieuwe vondsten: duurzame meubels en accessoires die een huis bijzonder en persoonlijk maken. “Bij het inkopen van mijn assortiment stel ik mezelf steeds de volgende vragen: is het uniek? Is het duurzaam? Is het smaakvol? Als ik die vragen bevestigend kan beantwoorden, krijgt het een plekje in Huis van Geluk. Zo heeft mijn winkel altijd een bijzondere verzameling van dressoirs, salontafels, eettafels, stoelen, verlichting en bijzettafels”, aldus Irene. “Ook verkoop ik hier oplaadbare tafellampjes, houten decoraties, kussens en plaids.”

Kiezen voor duurzaam

Naast de verkoop van meubels en accessoires verzorgt Irene vanuit Huis van Geluk ook interieurstyling. “Ik geniet ervan om

Aan tafel in Huis van Geluk

Irene en Wouter zijn heel blij met hun monumentale pand in Zierikzee en vinden het leuk om het hier ook andere mensen naar hun zin te maken. “We organiseren tegenwoordig ongeveer iedere zes weken een diner in Huis van Geluk. Hier serveren we gerechten, alles vers bereid in onze eigen keuken, met ingrediënten die zoveel mogelijk afkomstig zijn uit de moestuin van mijn man. Mensen eten dus wat de pot schaft en zitten met elkaar aan tafel. Het is een groot succes! En wij genieten zelf net zo hard van deze avonden als onze gasten. Het is een feestje om te doen.”





‘Er is zoveel fast furniture te koop: ik vind dat we kritisch moeten kijken naar wat we aanschaffen.’

mensen te adviseren en denk graag met hen mee op het gebied van interieurs. Het liefst kies ik ook dan voor vintage materialen in combinatie met mooie, stoere kussens, aabare vachten en plaids en misschien wat designstukken. Duurzaam gemaakt is daarbij voor mij steeds een belangrijk uitgangspunt. Ik zie een duidelijk verschil tussen meubels die met liefde zijn gemaakt en meubels die snel in China in elkaar zijn geflanst en hoop dat mensen, net als ik, willen kiezen voor meubels die het liefst hun hele leven meegaan. Als je ze toch weg doet, komen ze wellicht bij een ander nog vele jaren tot hun recht. Er is zoveel fast furniture te koop: ik vind dat we kritisch moeten kijken naar wat we aanschaffen. Voor mij moeten spullen met liefde zijn gemaakt, anders hoeft ik ze niet.”

Lokaal shoppen

Irene shopt steeds vaker lokaal. “Dat is eigenlijk gekomen door de aanschaf van onze Louis Ghost-stoelen van Kartell. Ik vond de vorm schitterend: het ontwerp is geïnspireerd op de Louis de Vijftiende-stijl uit de achttiende eeuw, dezelfde tijd dus als het bouwjaar van ons huis. In deze stoelen komen oud en nieuw samen: precies waar ik zo van houd. Ze staan aan onze eettafel en gaan echt nooit meer weg. Ik kocht ze online, niet wetende dat de meubelzaak die destijds naast ons huis



was gevestigd ze ook in het assortiment had. Toen de stoelen werden bezorgd, was ik niet thuis en werd onze bestelling bij de burens neergezet. De eigenaren van de winkel vonden het vanzelfsprekend niet zo leuk dat ik deze meubels online had besteld, terwijl zij ze ook verkochten. Nu ik een eigen winkel heb, begrijp ik dat nog beter. Sindsdien zoek ik altijd eerst in Zierikzee en omstreken en doe ik mijn aankopen het liefst lokaal. Als dat kan, waarom zou je het dan niet doen? Een vriendin van mij maakt bijvoorbeeld geweldige kussens: die verkoop ik vol trots in mijn eigen winkel.” Irene noemt zichzelf een blij en tevreden mens. “Mijn achternaam is natuurlijk niet voor niets Geluk! Hier in Zierikzee heb ik het geluk zeer zeker gevonden.”

BEN JE BENIEUWD NAAR HUIS VAN GELUK?
Volg Irene dan via Instagram: @huis_van_geluk. Ook de moestuin van haar man Wouter is daar te volgen: @detuinventeun.