

# DE KLEUR VAN BOUGAINVILLEA

“Een huis is een omhulsel”, weet Ingrid van Nugteren inmiddels. “Je spullen maken het een thuis.” Jarenlang woonde ze in een dorp in Noord-Holland, toen koos ze met haar man voor de stad Den Haag. Inmiddels zijn ze verder getrokken tot in België. Met dierbare stukken uit haar interieur en haar favoriete kleuren maakt Ingrid van iedere plek een warm en kleurrijk thuis.

Tekst: Linda van 't Land Beeld: Henry van Belkom





Interieurexpert Ingrid van Nugteren heeft jarenlang mensen zowel particulier als zakelijk geadviseerd over meubels, inrichting, kleuren, stoffen en designs. Tegenwoordig draagt ze als zelfstandig ondernemer haar kennis over aan andere interieurontwerpers. “Ik train en coach een nieuwe generatie ontwerpers en verbind binnen mijn bedrijf Interieurshakel design en innovatie aan authentic vakmanschap”, vertelt Ingrid. “Ik wil mijn kennis en expertise overdragen en doe dat ook als docent materialenkennis op de NIA Academie in Nieuwegein.”

### Instapklaar

Van iemand met zoveel kennis op het gebied van wonen en inrichten verwacht je wellicht dat ze een bouwval zou kopen, die ze helemaal zelf naar haar hand kan zetten. Maar niets is minder waar. In 2020 kopen Ingrid en haar man Paul een instapklaar appartement aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, dat al turnkey is verbouwd. “Héérlijk”, verzucht Ingrid nog steeds. “Ik verdiep mij voor mijn werk al in zoveel interieurs, dat ik het zalig vond om in mijn eigen huis alleen nog maar de meubels te hoeven neerzetten. De visgraatvloer is tijdloos en past

**‘Ik heb nooit iets heel specifiek wat ik graag wil hebben in mijn hoofd: als ik op zoek ga, zal ik het namelijk nooit vinden.’**

bij dit klassieke appartement. De zwarte taatsdeuren zijn daarnaast heel beeldbepalend in de woning. Samen vormden ze voor mij een soort blank canvas, waarmee ik direct aan de slag kon.”

Ingrid en Paul wonen voor hun vertrek naar Den Haag jarenlang in het Noord-Hollandse Heiloo. “Toen onze dochter Michelle groter werd en ons leven een andere invulling kreeg, hadden we heel veel zin in een stad. Maar wel een stad waar we ook naar buiten zouden kunnen. Den Haag ligt feitelijk aan het strand, dus dat was meteen een goede optie.” In Den Haag bekijken ze meerdere huizen, maar vallen als een blok voor dit appartement van twee verdiepingen op de eerste etage. “De ronde bogen in de ramen, de originele ornamenten aan de plafonds en

het doorkijkje naar de klassieke hal via die prachtige taatsdeuren waren een schot in de roos”, aldus Ingrid. “Het huis was volledig verbouwd en dus modern qua comfort en energieverbruik. Tegelijkertijd heeft het die klassieke elementen behouden, waar we erg van houden.”

### Smaragdgroen en roze

Als Ingrid haar eigen stijl moet omschrijven, kiest ze voor woorden als landelijk en kleurrijk. “Ik houd van licht en frisheid in





## 'Ik houd van licht en frisheid in huis. Daarom kies ik voor lichte meubels. Daar voeg ik kleurrijke accenten aan toe.'

huis. Daarom kies ik voor lichte meubels. Daar voeg ik kleurrijke accenten aan toe, vaak in best felle tinten. Smaragdgroen zal altijd in ieder interieur van mij terugkeren. Ik vind dat een mooie, warme kleur en hij past bij mijn man. Paul komt uit Indonesië; in zekere zin verwijst de kleur voor ons naar de gordel van smaragd. Daarnaast is ook fuchsia-rose, de kleur van onze lievelingsplant *Bougainvillea*, voor ons een blijver in elk interieur." Naast de kleurrijke accenten kiest Ingrid wekelijks voor verse bloemen. "Liever geen boeket, maar losse bloemen die ik zelf kan uitzoeken en combineren."

kringloopwinkels afstruinen vind ik heerlijk, dat geeft mij inspiratie en energie. Ik snuffel ook graag rond bij een winkel als Brechtje Olsthoorn Interiors in Bergen. Maar ik heb nooit iets heel specifiek wat ik graag wil hebben in mijn hoofd: als ik op zoek ga, zal ik het namelijk nooit vinden. Ik laat me dus verrassen door wat er op mijn pad komt. Soms neem ik het direct mee, soms moet ik even sparen. Dat werkt voor mij prima."

### Lievelingsplekjes

Ingrid zat in haar Haagse appartement graag aan de grote eettafel aan de achterzijde van het huis. "Het licht valt daar zo fijn naar binnen. We aten aan tafel en ik zat er veel te werken, ook al had ik een werkkamer elders in huis ingericht. Die tafel is voor mij het centrum van ons

huis: ik schuif daar graag zelf met een bakje koffie aan om in alle stilte even weg te dromen, maar verzamel er met evenveel plezier zoveel mogelijk mensen. Ik kan goed alleen zijn, maar vind het ook heerlijk als er mensen aanschuiven." Ook de draaistoel, met zicht op de boogramen aan de voorkant én op de taatsdeuren naar de hal waardoor je de klassieke trap ziet, was een lievelingsplekje. "Ik zat er graag 's avonds te lezen. Maar ook overdag valt er altijd iets te zien. Ik heb heel bewust voor een draaistoel op die plek gekozen, zodat je alle kanten op kunt kijken." Ingrid staat regelmatig op een podium en als docent en adviseur trekt ze veel met groepen mensen op. "Dat doe ik met heel veel passie. Maar thuis is de plek waar ik dan weer oplaad en energie krijg." De slaapkamer boven heeft Ingrid voorzien van panelen. "Dat past bij dit huis. Beneden vonden we het te druk vanwege de ornamenten in het plafond, maar hier kwam het goed tot zijn recht." De slaapkamer is geschilderd in de kleur Zeegroen van het merk L'Authentique paints & interior. "Zij hebben zulke mooie kleuren en materialen: in dat assortiment kun je gewoon niet verkeerd kiezen."



## 'De commode waarop ik mijn dochter als baby verschoonde, staat nu in de woonkamer.'

### Blijverdjes

Ingrid heeft diverse meubels en kunstwerken in haar interieur, die ze nooit weg zal doen. "Het olieverfschilderij met felgekleurde vlakken dat boven de trap hing, zo mooi in het licht dat daar door het glas-inloodraam valt, kocht ik van een kunstenaar in Bergen van het geld dat ik met mijn allereerste opdracht verdiende. De lamp op de groene glazen voet is ook zo'n element: kenmerkend voor ons interieur. En de commode waarop ik mijn dochter als baby verschoonde, staat nu in de woonkamer." Ingrid heeft inmiddels geleerd dat het dit soort spullen zijn, die van je huis een thuis maken. "Het toeval wil dat wij ons appartement in Den Haag net na zes jaar hebben verkocht. We zijn vertrokken naar een vrijstaand huis op het platteland tussen Breda en Antwerpen, net over de grens met België. Mijn man vond het toch wel heel druk in de Laan van Meerdervoort. Er zijn constant prikkels in de vorm van fietsers, druk verkeer en de tram. We willen eens ervaren hoe het is om in alle rust te wonen en die drukte juist te moeten opzoeken." Voor haar werk is Ingrid gewend om te reizen, dus de afstand naar haar familie en dochter in Noord-Holland vindt ze niet bezwaarlijk. "Dan maak ik lekker een extra rondje door Alkmaar of Haarlem en bezoek bekende adresjes. Om dan thuis te komen in alle rust. Tijdens een recente reis door Nieuw-Zeeland heb ik ontdekt dat ik blij word van een stad, maar

gelukkig word van de natuur. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken op onze nieuwe plek." Bijkomend voordeel van de nieuwe woonplaats: eindelijk is er een pup in huis, een Australische Labradoodle. "Die wens hadden we al lang, maar wilden we op een appartement niet realiseren. Nu we buiten wonen, hebben we er meteen werk van gemaakt. En gelukkig is ze niet wagenziek, want ze zal regelmatig in de auto met ons meereizen."

Moeite om haar plek in Den Haag los te laten, heeft Ingrid niet. "We hebben het heerlijk gehad in dit appartement en ik sluit niet uit dat we ooit naar Den Haag terugkeren. Het is een heel complete stad waar je alles kunt vinden wat je zoekt, terwijl het er tegelijkertijd veel rustiger is dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen! Ik ben iemand die graag vooruit kijkt."

**WIL JE WETEN WAAR INGRID TERECHT IS GEKOMEN EN HAAR NIEUWE INTERIEUR BEKIJKEN?**

Volg haar dan op Instagram: [@ingridvannugteren](https://www.instagram.com/ingridvannugteren). Of ben je als interieurexpert benieuwd naar haar diensten? Kijk dan op [www.interieurschakel.nl](http://www.interieurschakel.nl).

